

Liturgie voor de dienst van de

Protestantse gemeente te Haaksbergen – Buurse

op 8 oktober 2017

Derde zondag van de herfst

Voorganger: Mevrouw J. Dane

Organist: Līga Vilmane – Fioreze

- Ontmoeting
- Orgelspel
- Aansteken van de kaarsen op tafel aan het licht van de Paaskaars
- Stilte
- Welkom en mededelingen
- Aanvangslied: Gezang 280
- Bemoediging en Drempelgebed
 - v. Onze hulp in de naam van de Heer
 - a. die hemel en aarde gemaakt heeft**
 - v. Hoor ons aan, Eeuwige God,
 - a. Hoor naar ons bidden!**
 - v. Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
 - a. Blijf ons niet verborgen!**
 - v. Wij herkenden U niet,
Wij zochten onszelf.
 - a. Gij, Heer, vergeef ons!**
 - v. Doe ons herleven
En maak ons weer nieuw,
 - a. Geef ons uw genade!**
 - v. Breng ons in het reine
Met U en met elkaar.
 - a. Zegen ons met vrede
En laat lichten uw aangezicht.
Amen.**

- Zingen Psalm 84, 1, 2 en 6
- Kyrie en Gloria
- Gebed om de nood van de wereld, uitlopend op Gezang 299^e
- Glorialied: Psalm 117a
- Voor de kinderen

Dienst van het woord

v. De Heer zij met U

a. **Ook met u zij de Heer**

- Gebed voor de opening van het Woord (tekst jan Wit)

v. Grote God, Gij hebt het zwijgen

Met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.

Maak de weg tot U begaanbaar,

Wees verstaanbaar;

a. **Spreek Heer, uw gemeente hoort.**

v. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven,

Maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen opgeslagen;

a. **Spreek Heer, uw gemeente hoort.**

v. Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen,

Door een vreemde stem bekoord.

Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede.

a. **Spreek Heer, uw gemeente hoort.**

Amen.

- Eerste lezing: Baruch 2: 9 – 15
- Zingen: Gezang 879
- Tweede lezing: Lucas 14: 1 – 11
- Zingen: Gezang 990
- Uitleg en verkondiging
- Orgelspel

- Zingen: Gezang 974: 1,2 en 5

-

Dienst der gebeden

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Inzameling der gaven.
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Noodfonds Haaksbergen:
Hulp bij armoede
- Slotlied: Gezang 422

Wegzending en zegenbede:

- v. De Levende richt ons op,
Gaat ons voor de weg,
Zendt ons uit tot vrede.
God zij ons genadig en zegene ons
En doe zijn aanschijn over ons lichten.

a. Amen

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst.

In de dienst van 15 oktober gaat voor ds. N.J. Pronk.