

Protestantse kerk Haaksbergen-Buurse

Oudejaarsdag 31 december 2017
Zondag onder het octaaf van Kerstmis

Voorganger: ds. H.J. Elzenga

Organist: Rob Schlebaum

- Ontmoeting
- Orgelspel
- De kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
- Moment van stilte en voorbereiding
- Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Intrede

- Intochtspsalm 93:1 en 4
- Bemoediging:
 - V Onze hulp is in de Naam van de Heer
 - A Die was, die is en die zal zijn!**
- Drempelgebed:
 - V. Hoor en zie ons, God,
 - Gij die ook deze dag tevoorschijn hebt geroepen,
 - Gij die ons het levenslicht laat zien.
 - A. Met al ons goed en al ons kwaad zijn wij mensen van U,
jong en oud, man en vrouw,**
 - V. soms gelukkig met wat we doen,
soms verlegen met hoe we zijn.

A. Wees met ons begaan

en neem weg wat zwaar op ons drukt

V. Spreek ons vrij en bemoedig ons in het goede,

A. zodat de mens die wij behoren te zijn tevoorschijn komt.

V. Dat vragen wij U voor nu en altijd,

om samen de kracht te vinden het goed te maken met
elkaar, in het voetspoor van Jezus te gaan en uw wil ten
uitvoer te brengen op aarde.

A. Amen

- Lied: Wij vieren God als licht in mensen ontstoken (melodie van psalm 121)

Zoals de zon haar stralen zendt
en warmte leven doet,
zo komt God tegemoet aan ieder,
die Hem volgen wil.
Hij schenkt aan toekomstwegen
de lichtkrans van zijn zegen.

Zoals het licht ons hart verblijdt
en schaduwen verdrijft,
zo is het God, die blijft.
Zijn Naam maakt ons tot toekomstmens,
een mens, die allerwegen
gedragen wordt door zegen.

Kyrië en gloria

- Smeekgebed

- lied 301k

- Lied 482:1

- Voor grote en kleine oren

Dienst van de Schrift

- Gebed van de zondag:

V. Heer, wij heten uw kerk, een volk onderweg.

Wij hebben geschiedenis, een lang verleden en elke zondag openen wij de Heilige Schrift als een licht op onze levensweg.

A. Wij bidden U: open voor ons de toekomst.

**Wijs ons elke keer weer de weg door Uw Woord en Geest.
Amen.**

- Oudtestamentische lezing: Jesaja 42:1,6-10a

- Nieuwtestamentische lezing: Lucas 2:22-40

- Lied 159a:1

- Overdenking

Thema: Het oude jaar in vrede afsluiten.

- Orgelspel

- Lied 482/Gezang 26: 4

Gebeden en gaven

- Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader

- Collecte: 1e KiA: Syrische kinderen op de vlucht
2e : Eredienst

Zending en zegen

- Slotlied: (mel. Wat de toekomst brengen moge; (tekst: J.v.d. Palen))

Dank U Heer voor al uw zegen
ons gegeven in dit jaar,
voor de liefde die wij kregen
door uw goedheid, van elkaar,
voor uw hulp in donk're dagen,
voor de troost in nood en pijn,
voor geduld bij al ons klagen
en voor uw genadig zijn.

Uw belofte laat zich horen
in uw mensgeworden Woord.
Door uw Zoon voor ons geboren
wordt uw eigen stem gehoord:
Die ons zegt te mogen leven,
in voltooide nieuwe tijd,
door uw liefde ons gegeven,
vol geluk in eeuwigheid.

Heer, wij bieden U de dagen
van het komen nieuwe jaar
met zijn twijfels en zijn vragen,
met wat juist is, goed en waar,
met ons zoeken naar uw wegen,
onze liefde voor elkaar.
Laat ons groeien in uw zegen.
Maak in ons uw toekomst waar.

- Zegen: **A. 3x gezongen Amen**

*Een goede jaarwisseling en heil en zegen voor 2018 gewenst!
Het verleden draagt je, dat raak je niet kwijt.
De toekomst vraagt je, geloof en leef voluit!*

In de dienst volgende week, zondag 7 januari 2018, om 10.00uur, gaan ds. N.J. Pronk en ds. J. Bouwmeester voor. Dit is de afscheidsdienst van ds. N.J. Pronk. Het is een dienst van Schrift en Tafel.