

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse

3e zondag 40 dagentijd

4 maart 2018

Mijn ogen zijn op U gericht

voorganger: ds. Jan Bouwmeester

organist: Rob Schlebaum

lectrix: Jannie de Greef

- ontmoeting
- orgelspel
- de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
- moment van stilte en voorbereiding
- welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

intrede

- intredeliid: gezang 281, 1 – 5
- bemoediging: v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
- drempelgebed: v. Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
En zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
Wie in duisternis gevangen zit,
Wij komen tot U;
a. Zie ons aan zoals wij zijn:
Vol van onszelf,
Met de last van het verleden
Op onze schouders;
v. Kom ons tegemoet, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.

- a. **Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen.**

- eerste psalm: psalm 25b

kyrië

- smeekgebed, uitlopend op:

v. Zo bidden wij en roepen allen samen: (gez. 299e).

- lied: 304

- voor en met de kinderen

dienst van de Schrift

- groet: v. De Heer zij met u!

a. **Ook met u zij de Heer.**

v. Laten we bidden

...gebedsstilte...

- zondagsgebed v. God die met ons zijt,
Geef Gij ons in uw goedheid
Dat wij in staat zijn
U van harte te verstaan
Elkaar lief te hebben
In alle oprechtheid
En in goede en kwade dagen
Mens te zijn met U

a. **Amen.**

- lezing uit het Oude Testament: Exodus 20, 1 – 17

- lied: 310

-lezing uit de brieven en het Evangelie: Romeinen7, 14 – 25
Johannes 2, 13 – 22

- lied: gezang 1001: 1 en 2

- uitleg en verkondiging

- orgelspel

