

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Palm- en Passiezondag
25 maart 2018
Begin van de Stille Week

Voorganger: ds. H.J. Elzenga
Lector: I. van der Giessen
Organiste: L. Vilmane-Fioreze

Deze zondag heeft twee gezichten, waarbij de stemming gaandeweg omslaat. Wij weten immers van het 'Heden hosanna, morgen kruisigt Hem'. In zekere zin is er op deze dag sprake van twee vieringen die in de liturgische praktijk gecombineerd kunnen worden. Eerst de feestelijke gebeurtenis van Jezus' intocht in Jeruzalem (Palmzondag). Later volgt dan een verkorte lezing van het lijdensverhaal (Passiezondag).

Liturgische schikking:

Palmzondag is de feestelijke intocht in Jeruzalem. Een feestelijk element van de kleur rood komt hierbij in de schikking tot uitdrukking. De ondergrond blijft paars.

Agenda voor de stille week 2018

- Dinsdag 27 maart , 19.30 uur, Oecumenische vesper in de Maranathakerk
- Woensdag 28 maart, 18.00 uur, Sobere maaltijd in de Richtershof
- Witte donderdag 29 maart, 19.30 uur, Avondmaal
- Goede vrijdag 30 maart, 19.30 uur m.m.v. het Taizékoor
- Stille zaterdag 31 maart, 10.00 uur, ochtendgebed m.m.v. de liturgie commissie
- Paaswake 31 maart, 22.00 uur m.m.v. de cantorij
- Paasochtend 1 april, 10.00 uur m.m.v. de cantorij

VOORBEREIDING

- De klokken luiden
- De ontmoeting
- Orgelspel: *“Ride on in majesty”* (Voluntary for Palm Sunday) van Edward Saint-Quentin
- Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars, in een moment van stilte
- Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

INTREDE

- Openingstekst: V. Hosanna de Zoon van David!
**A. Gezegend die daar komt in de naam van de Heer
Hosanna in de hoogste hemelen!**
- Psalm 118: 1, 9
- Gebed van de zondag:

V.: Heer God,

Gij die uw Zoon Jezus Christus in deze wereld hebt gezonden om ons voor te gaan naar Jeruzalem de stad van vrede -

Zegen ons als wij met palmtakken in de hand Hem willen volgen op zijn weg.

Vervul ons met zijn kracht, zodat wij met Hem opgaan en eenmaal achter Hem aan het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Door Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer.

A. Amen.

- Kinderoptocht terwijl we zingen *‘Hij is een vreemde koning’* op de melodie van lied 605 (*Frits Mehrrens, uit: Op de vleugels van een lied*).

1 Hij was een vreemde koning die op een ezel kwam;
zachtmoedigheid zijn wapen, hij had iets van een lam.

2 Met hem gaan wij in optocht, en leggen mantels neer.
We spelen met de palmen, de intocht van de Heer.

3 Wij heffen deze takken en zwaaien heen en weer,
als eertijds mensen juichten: Hosanna voor de Heer!

4 Zo maakten we de stokken, -vol symboliek gedaan -
als teken om te zeggen: God is met ons begaan.

- Praatje met de kinderen

DE SCHRIFT

- Gebed om verlichting van Gods Geest

- Schriftlezing Marcus 11:1-11

- Lied 550

- Kinderen naar nevendienst

- Verkondiging en overdenking

- Lied 440:1

- Wisseling antependium (rood – intrede, paars – passie)

- Verkorte lezing van het lijdensverhaal, afgewisseld met orgelspel:
“Partita on All Glory, Laud and Honor”, van Michael Burkhardt.

Marcus 14: 1-19

Marcus 14: 26-50

Marcus 15:1-15

- Lied 575:5

GEBEDEN

- Dank en voorbeden, die wij afwisselen met
A. Heer, houd intocht!
- Stil gebed en het Onze Vader
- Collectes 1^e Kerk in Actie , Steun voor kwetsbare gezinnen in
Noord-Oeganda
2^e Onderhoud kerkgebouwen

ZEGEN

- Slotzang lied 556: 1 en 3
- Zegen, met **a. 3x gezongen Amen.**
- Orgelspel: "*Jerusalem, du hochgebaute Stad*", van Otto Dienel

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in de Richtershof