

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Morgengebed op de Stille Zaterdag
31 maart 2018
in de Protestantse kerk te Haaksbergen

Vorbereiding en medewerking door leden van de Liturgiecommissie.
Blokfluit: Jeanne Dane

Drempelgebed:

- v. O Heer, open mijn lippen.
- a. Mijn mond zal zingen van uw eer!
- v. Heer, onze God,
 - Gij gunt ons het licht in de ogen;
 - bepaal ook de plaats,
 - die Gij vandaag voor ons inruimt.
- a. Amen.

Lied: 214 vers 1, 3 en 4

Psalmgebed naar Psalm 69; vertaling Huub Oosterhuis:

Red mij, God, mijn ziel staat onder water.
Ik zink weg in zuigende modder
meegesleurd, kan niet meer staan, ga onder
ik ben uit de lucht gegooid in de zee
als een steen.
Leeg schreeuwen ben ik
mijn keel een brandwond
ogen dood van uitzien naar jou.

Mijn broeders ben ik een vreemdeling
de dochters van mijn moeder een vreemde.

Zou ik liegen, jij zou het weten
voor jou kan ik niets verbergen
wat gaan ze van jou denken
als ze mij zien, te schande
beschimpt, vernederd
mij die van jou ben?

Jouw huis is mijn harstocht
jouw woorden mijn brood
jouw loochenaars honen mij weg.
Ik heb je nog niet losgelaten, nog niet.
Ik bid nog, wacht op je ogen.
Bij jou zou ik veilig zijn
als in de schoot van een moeder.

Lezingen:

- Jona 2: 1 – 10 vertaling: Naardense Bijbel

- Lucas 23: 50 -56

Lied: 591 vers 1, 2, 3 en 6

Gedicht: “De afdaling” van Ida G.M. Gerhardt

Stilte

Gebeden:

- v. Heer, verhoor mijn gebed.
- a. En mijn roepen kome tot u.
- v. Laten we bidden:.....

Gebed voor de Stille Zaterdag
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Zegenbede:

- v. De Heer zal u zegenen en behoeden.
 - a. Amen.
-

Vanavond om 22.00 uur is er in deze kerk een Paaswake waar Ds. A. Groeneveld in voor gaat. Medewerking wordt verleend door de cantorij.

Morgen, Paasochtend om 10.00 uur gaat Ds. H.J. Elzenga in de dienst voor, eveneens met medewerking van de cantorij.

Symbolische schikking:

We zien het kruis met groene takken als teken van hoop.