

Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse

Eerste zondag in de Veertigdagentijd:
“roept hij Mij aan, dan antwoord Ik”.

voorganger: Ds. J. Schuitemaker
organiste: Marion Röber
lectrix: Iras van der Giessen

- ontmoeting
- orgelspel
- de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de Paaskaars
- moment van stilte en voorbereiding
- welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

intrede

- intredelied: gezang 536
- bemoediging: v. Onze hulp in de naam van de Heer
a. Bemoediging en drempelgebed
- drempelgebed: v: O God keer ons om naar u toe
a: en doe ons weer leven met hart en ziel
v: laat ons o Heer uw liefde zien
a: en geef ons uw heil
v: o Heer hoor ons gebed
a: laat ons geroep tot u komen
Amen
- eerste psalm: psalm 91: 1 en 7

Kyriëgebed

- voor en met de kinderen

dienst van de Schrift

- groet: v. De Heer zij met u!
g. **Ook met u zij de Heer.**
v. Laten we bidden
...gebedsstilte...
- zondagsgebed
- lezing uit het Oude Testament: Genesis 9: 8-17
- lied: gezang 845, melodie psalm 86
- lezing uit het Evangelie: Marcus 1: 12-15
- lied: gezang 538: 1, 2 en 3
- uitleg en verkondiging
- orgelspel
- lied: gezang 538; 4

gebeden en gaven

- gebeden:
 - voorbeden
 - stil gebed
 - het Onze Vader.
- collecte, onder orgelspel

De collecte in de dienst is bestemd voor Kerk in Actie 40 dagen tijd

zending en zegen.

- slotlied: gezang 1009
- zegen. a. **Amen** (3x gezongen).
- orgelspel

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding voor het tuinonderhoud.

Op alle dinsdagen in de veertig-dagen tijd is er een oecumenische vesper in de Maranathakerk. Zo ook dinsdag 20 februari. Aanvang 19u30.

Volgende week zondag 25 februari 2018 is er om 10.00 uur een dienst in deze kerk, waarin ds. H.J. Elzenga voorgeat.