

Oecumenische dienst Haaksbergen-Buurse

10 mei 2018

HEMELVAARTSDAG

Voorganger: ds. Gonda Elzenga

Muzikale begeleiding: Gert en Gerben Ekkelboom

Met dank aan de familie Te Riet

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

- Psalm 47:1 en 2

- Bemoediging

V. Onze hulp is in de Naam van de Heer

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A. En niet loslaat het werk van zijn handen

- Drempelgebed

- Voorjaarslied (Jaap Zijlstra) (mel. lied 637)

De lente maakt de stemmen los
in dorp en stad, in park en bos.
Elk vogeltje in Gods natuur
zingt blij zijn eigen partituur.

Langs waterlopen klinkt het lied
van rietzanger en karekiet.
In 't veld roert zich de leeuwerik,
de kievit roept: vivit, vivit! (=Hij leeft)

Nog eer het morgenlicht ontwaakt,
de einder voor ons zichtbaar maakt,
is reeds het vogelkoor op dreef
en zingt de zon over de schreef.

Dat is geloof, al zien we niet,
we zingen in de nacht ons lied,
een glans ligt over het bestaan,
de dag van onze Heer komt aan!

Bron: *Dagen van gemis*. Uitg. Filippus - Heerenveen

- Groet

V. de Heer is met U

A. ook met u is de Heer

- Gebed van de dag

- Eerste lezing: Ezechiël 1: 26-28a

- Lied 405:1,3

- Tweede lezing: Handelingen 1:1-11

- Lied 663:1,2

- Overweging

- Muzikaal intermezzo

- Gedicht

- Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

- Collecte: voor Sensor, telefonische hulpdienst

- Lied: Hoort! (Zingende Gezegend, melodie lied 769)

Hoort! Een woord van eeuwig leven / Christus die ten hemel vaart.
Mij is alle macht gegeven / in de hemel en op aard;
gaat vertolken alle volken / wat u werd geopenbaard!

Ik ben met u, alle dagen, / nu en tot in eeuwigheid!
Van mijn rijk zult gij gewagen – / Gaat dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal Ik u dragen, / Ik ben met u, voor altijd!

- Zegen

A.s. zondag, 13 mei 10.00 uur gaat voor dhr. G.Bouwhuis in de
Protestantse Kerk te Haaksbergen.
