

Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
25 november 2018

Voorganger: Ds. Gonda Elzenga
Organist/cantrix: Liga Vilmane-Fioreze
M.m.v. de cantorij

- Ontmoeting
- Orgelspel
- De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars
- Welkom en mededelingen

INTREDE

- Lied 221:1,2 (*staande*)
- Bemoediging
 - V. Onze hulp is in de naam van de Heer
 - A. Die hemel en aarde gemaakt heeft**
 - V. Hij blijft mensen trouw
 - A. en zal eenmaal zijn scheppingswerk voltooien**
- Drempelgebed
- Oudchristelijke groet (*waarna we gaan zitten*)
- Woorden ter inleiding:
 - Vandaag gedenken we de mensen van voorbij, mensen die korte of langere tijd onder ons woonden. Mensen met hun dromen en verlangens, met hun hoop en hun teleurstellingen, met hun vreugde en verdriet, met hun geloof en ongeloof, met hun vragen zonder antwoorden, met hun liefde en geluk.

Mensen met een verhaal en net als wij op zoek naar de liefde en de zin van het leven.

- De cantorij zingt: Liefde je raakt aan geluk (lonalied)

Liefde, je raakt aan geluk, haast te groot,
liefde, zo sterk, ja zo sterk als de dood,
liefde, het goede dat trekt en ons wenkt –
leve de liefde, 't is God die haar schenkt.

Liefde, de kleur van de stem die weerklinkt,
liefde, die ons van verwachting doordringt,
liefde, genezing voor wie is gekrenkt-
Leve de liefde, 't is God die haar schenkt.

Liefde, het licht in de tunnel van pijn,
liefde, de wilskracht opnieuw heel te zijn,
liefde, krediet van een vriend op je weg -
leve de liefde, 't is God die haar schenkt.

Liefde, de Schepper, de Zoon en de Geest,
Liefde, het komend rijk – het is er reeds –
Liefde het pad dat de heilige kent –
Leve de liefde, 't is God die haar schenkt.

- Praatje met de kinderen

DIENST VAN DE SCHRIFT

- Gebed van de zondag

V. Heer, onze God,
op deze dag,
waarop wij dierbare overledenen gedenken,
vragen wij U:

Draag hen, omhul hen met uw licht.
Wees nu ook met ons,
koester en verwarm ons,
laat de verbondenheid met hen
ons hier en nu inspireren te zijn
waartoe U ons roept.

A. Amen

- Lezing uit Hebrreeën 11:1-10,13-16

- Lied: Door de wereld gaat een woord (melodie: joods volkslied)

1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.'
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

- Overweging Thema: Inspirerende reisgenoten

- Pelgrimslied, op de melodie van lied 601 (Jan Hopman)

Mensen gaan onderweg tesamen,
spreken en vragen naar elkaar.
Zoeken de wegen als ze dwalen,
wijzen het spoor de ander aan.
Altijd weer nieuwe moed te vinden
en delend van elkanders brood.
Horen naar wat het hart beminde:
Wat is je diepst gewenste droom?

Aankomen wanneer? Nooit ten einde.
Eens toch de lange weg gegaan.
O, mochten wij dan samen delen,
ieder vertelt zijn reisverhaal.
Het laatste doel vereent de wegen:
Zal niet herkenning vrede zijn?
Over nog meer moet nu gezwegen,
meer kan een pelgrimslid niet zijn.

GEBEDEN EN GEDACHTENIS

- Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
- De cantorij zingt: Hij zal tranen wissen

Bij het noemen van de namen wordt steeds een kaars aangestoken.

We noemen de namen van:

Frouke Haman – ten Brinke

Herman Tjoonk

Hermine Berendina Jenneken Wilbrink-Dieperink

Hettie Margaretha Boswinkel-Oltwater

Hendrik Johan Herman Rietman

Grietje Postma

Jan Nijland

Frederik Gerrit Jan Bijvank
Albertdina Knol-Haarman
Gerda Hermina Wissink-Agterhorst
Wilhelm Hermen Willink
Geesje Jakeline Dorrestijn-Dijkstra
Elisabeth Schutten-Bos
Elizabeth Stad
Dina Schutten-te Kieft
Gerrit Bekkers
Hendrina Heerze-Veldhorst
Hermanna Johanna de Lange-Bosch
Albert Adriaan Costeris
Johanna Alberdina van Coeverden-van Coeverden
Derk Jan Fokkink
Evert Johan Nijhof
Hendrika Gerritdina Bloksma-Letteboer
Gezina Willink – Meere
Johanna Roelfina Christina Nevenzel – Van Dam
Hermina Arendina Lohuis – Sieverink
Johanna Wilhelmina Westendorp-Burgers
Klaas Verbeek
Berend Jan Johan Abbink
Willem Jansen
Jan Derk Abbink
Berendina Hendrika Johanna Meutstege-Vruggink
Annigje Schulte-Roelink
Jantje Hendrika Broekman-Dijkhuis
Johanna Roossink-Onstein
Johanna van Es-Becksvoort

*Na het **noemen van deze namen** krijgt ieder gelegenheid een kaars aan te steken en voor Gods aangezicht te gedenken.*

Het laatst wordt door de voorganger een kaarsje aangestoken voor allen van wie de naam door niemand genoemd wordt, vergeten en verloren, maar door God gekend.

- De cantorij zingt ondertussen 'Dona nobis pacem'

- Collecte voor de Stichting Leendert Vriel

HEILIG AVONDMAAL

V.: Vader, naar U zijn wij op weg.

Wij danken U voor uw liefde,

die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht.

Gij zegent ons met uw goddelijke onrust.

Gij houdt ons af van valse tevredenheid.

Gij laat ons wegen gaan door donkere diepten,

ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.

Gij ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden,

die ons sterk maken als wij zwak zijn,

die ons troosten en bemoedigen,

als wij denken niet meer verder te kunnen.

Wij danken U voor allen die vóór ons op weg gegaan zijn

naar U toe: Voor Abel, Noach, Abraham en nog vele anderen.

Wij danken U vooral voor Hem die zo hartstochtelijk met ons op weg is: Jezus Christus.

Hij is een licht op ons pad. Hij opent ons de ogen en sterkt

ons met zijn gaven, opdat wij in zijn voetspoor zullen gaan.

In de nacht voordat Hij stierf, nam Jezus brood en dankte U.

Hij gaf het aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg

en Hij zei:

Neemt en eet. Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.

Daarop nam Hij een beker wijn en dankte U opnieuw.

Hij gaf het als drank voor onderweg en zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
voor u en alle mensen vergoten opdat de schuld
vergeven wordt.

A. Wij danken U Vader, voor wat u in Christus ons aanreikt.

V. En wij bidden U: Zend ons uw Geest, opdat wij licht voor onze
ogen hebben, kracht voor onze leden en vrienden op de
anders zo eenzame weg.

A. Geef dat wij U zoeken, U ontmoeten en U kennen,

V. dat onze deelname aan het Heilig Avondmaal onze relatie
met U mag versterken.

Amen.

V. Als teken van Zijn liefde, voor allen die Hem zoeken, nodigt
de Heer ons uit aan zijn maaltijd.

- Ronddelen van brood en wijn onder orgelspel

- Dankgebed

- Slotlied 416

- zegen a. **Amen** (3x gezongen)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Ouderenwerk

*U wordt van harte uitgenodigd na de dienst elkaar te ontmoeten in de
Richtershof bij een kopje koffie of thee.*

*Volgende week zondag 2 december, de 1^e zondag van advent, gaat ds.
H.Wachtmeester voor.*