

# Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

Vesper op 20 januari 2019

in de Protestantse kerk te Haaksbergen

## “ De dag gaat ten einde... en nu ???”

---

- stilte

- de kaarsen op tafel worden aangestoken aan het licht van de paaskaars

- stilte

- openingsvers

*I* Heer, o - pen mijn lip - pen. *II (allen)* Mijn mond zal

*I* zin - gen van uw eer. God, kom mij te hulp.

*II* Heer, haast U mij te hel - pen.

- stilte

- Inleiding op lied 536

- De regenboogkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

- Lied 536 uit Zangen van Zoeken en Zien vers 1, 2, 3 en 4.



1 On - ge - straft mag lief - de bloei-en



Vrij - uit zoe - ken naar de zon.



Lief - des loop ver draagt geen boeien:



laat haar stro- men als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren  
als een wonder van het licht,  
als een regenboog vol kleuren  
door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen  
waar zij langs de straten gaat.  
Wie met liefde is gezegend,  
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand  
in de liefde wordt gekrenkt.  
Ware liefde oordeelt niemand,  
maar aanvaardt haar als geschenk.

- Lezing Psalm 112 uit: "In de schaduw van de Psalmen" van Hans Bouma
- Lied 243: 1, 5 en 7 als canon
- Mediatief moment

- Stilte
- Lied 248: 1, 2 en 3
- gebeden:
  - voorbeden afgewisseld met 3x Kyrie eleison
  - stil gebed
  - Onze Vader
- Slotlied 248: 4
- Zegenbede van Iona Abbey, in beurtspraak:

V: In ons hart en in ons huis

A: **DE ZEGEN VAN GOD**

V: in ons komen en in ons gaan

A: **DE VREDE VAN GOD**

V: in ons leven en onze zoektocht

A: **DE LIEFDE VAN GOD**

V: bij het einde, nieuw begin

A: **DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN**

**THUIS TE BRENGEN**

**AMEN.**

- Orgelspel

---

Voorganger: Lieke Sies met medewerking van leden van de liturgie commissie,  
Wim Fransen en Nelleke van Schaardenburgh.

Organist: Rob Schlebaum.

Kosters: Ria Vellekoop en Hans van Embden