

# Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse

6 september 2020

## Eredienst met huwelijkszegening van *Robert Witbreuk en Ingrid Beumer*

Voorganger: ds. Gonda Elzenga

Organist en cantrix : Marion Röber

---

- Orgelspel vooraf
  
- De kaarsen worden aangestoken aan de paaskaars
  
- Stilte, moment van voorbereiding (als de ambtsdragers het consistoriegebed bidden)
  
- Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
  
- Terwijl allen staan, zingen de cantrix en voorganger lied 216:1, 3 (ieder zingt in zijn hart mee)
  
- Bemoediging en groet
  - V. Onze hulp is in de naam van de Heer
  - A. Schepper van hemel en aarde**
  - V. Die de mensen niet loslaat
  - A. en trouw blijft tot in eeuwigheid.**
  
- Drempelgebed
  
- Psalm 139 - **Solozang: Ken je mij?** (Trijntje en Huub Oosterhuis)
  
- Christelijke leefregel over de liefde: 1 Johannes 4: 7-12
  - Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin

is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.

- Solozang lied 636:1

## **DIENST VAN DE SCHRIFT**

- Gebed van de zondag

- Lezing: Prediker 3:1, 4-7, 11-15

1 Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

4 Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

5 Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

6 Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

7 Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

11 God heeft de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.

12 Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13 Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

14 Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.

15 Wat er is, was er al lang: wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

- Overdenking en verkondiging

- Lied 845: 1 en 3 (solo)

## **HUWELIJKSZEGENING**

-De huwelijkskaars wordt aangestoken

- **Omschrijving van de liefste** / Gabriël Smit

### Huwelijksformulier

Bruid en bruidegom, Ingrid en Robert, jullie zijn gekomen om voor de Eeuwige jullie trouw aan elkaar te betuigen; om voor God en de mensen, elkaar jullie leven toe te zeggen.

Lang geleden hebben jullie elkaar al ontmoet, hebben jullie wegen zich gescheiden, zijn jullie allebei getekend door het leven én weer bij elkaar gekomen:

*‘Liefde is de zin van ’t leven der planeten en mensche en diere. Er is niets wat kan storen ’t stijgen tot haar. Dit is het zekre weten: naar volmaakte Liefde stijgt alles mee’. (Henriette Roland Holst)*

Nu jullie elkaar weer gevonden hebben willen jullie je ook met hart en ziel voor elkaar inzetten. Daarbij zijn jullie bereid elkaar te nemen zoals jullie zijn. Aanvaard elkaar zoals God ons aanvaardt. Geef de ander de vrijheid om zichzelf te zijn. Alleen in zo’n soort liefde kunnen wij worden zoals wij bedoeld zijn. Wees elkaars steun en toeverlaat in al wat jullie zal overkomen.

Sta niet alleen voor elkaar in, maar ook voor anderen. Stel het huis van je liefde open, zodat er iets van jullie uitgaat, want het huwelijk is meer dan de liefde voor elkaar, het is ook een roeping in deze wereld.

In groot vertrouwen zeggen jullie ‘ja’ tegen elkaar. Hoe zouden jullie je geliefde kunnen verzekeren van trouw, een leven lang,

tenzij met Gods hulp, in overgave aan Zijn liefde, die nooit zal vergaan?!

Daarom roepen wij de Here God aan in geloof en blijdschap en bidden samen voor jullie:

God, die ons geschapen heeft om voor elkaar te leven, sta Ingrid en Robert bij met uw geestkracht, opdat zij hun vertrouwen op U blijven stellen en zich overgeven aan uw genade, levend in de gemeenschap als man en vrouw, bouwend op uw zegen.

*Amen.*

Beloftes van trouw, terwijl Ingrid en Robert staan en elkaar de rechterhand geven.

Ingrid:

*Robert, jou acht ik de hoogste mens in mijn leven  
en daarom wil ik je vrouw zijn.*

*Ik beloof je trouw te blijven in goede en kwade dagen,  
in armoede en rijkdom,  
in ziekte en gezondheid.*

*Ik zal je liefhebben, met heel mijn hart en met heel mijn wezen,  
alle dagen van mijn leven.*

Robert:

*Ingrid, je bent de vrouw van mijn hart,  
het kompas waarop ik kan varen.*

*Waar jij gaat, zal ik gaan en waar jij blijft zal ik blijven.*

*Jouw volk zal mijn volk zijn en jouw God is mijn God.*

*Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden.*

*Moge de Heer met mij doen en meer als iets anders dan de dood  
je van mij scheidt.*

- Huwelijkszegen
- Cantrix en voorganger zingen lied 788:1
- Uitwisseling van de ringen
- Overhandiging trouwbijbel

## GEBEDEN EN GAVEN

- Dank, voorbede, stil gebed en het Onze Vader
- Instrumentale bijdrage van Dora en Marion

## SLOTLIED EN ZEGEN

- Lied 416:1, 2, 3, 4 Gezongen door Marion, Robert en Ingrid

- Zegen

*Moge de God van Liefde die zijn liefde uitdeelde  
ons sterken in onze liefde voor anderen*

*Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde  
ons helpen te delen met elkaar.*

*Moge de Heilige Geest die in ons woont  
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.*

*Allen zeggen hierop: **Amen***

- Uitleg m.b.t. het vervolg
- Bij uitgang inzameling van gaven: *1e voor KIA Werelddiaconaat en 2<sup>e</sup> voor het tuinonderhoud.*
- Zondag 13 september: ambtsdragerszondag, ds. A.J. Stein

*Een fijne zondag toegewenst!*