

Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse

1^e van de herfst

(in ons midden de 'ambtsdragerszondag')

13 september 2020

voorganger: ds. Job Stein
cantor-organiste: Marion Röber

Toen we niet samen konden komen dachten we:

'Als we op zondagmorgen maar weer in elkaars nabijheid zouden kunnen zijn'.

Nu we ons weer verzamelen kunnen – weliswaar in beperkte kring nog – denken we

'Wat zouden we graag de lofzang kunnen aanheffen – al was het maar met een paar stemmen.'

Wat zal onze volgende gedachte zijn ?

We zijn voorzichtig met het oog op de ander en onszelf.

Daarom is er geen samenzang in deze dienst.

Zing in uw hart en hoofd zo hard mee als u kunt wanneer er 'orgelspel naar' of solozang door onze cantor-organiste klinkt, maar houd uw lippen nog even op elkaar.

Ook veel andere dingen gaan nu anders dan we gewend waren.

Dat is helaas even niet anders.

We zoeken in deze situatie een begaanbare weg en zullen onze koers vast en zeker regelmatig moeten bijstellen.

U bent door een koster/gastvrouw/gastheer naar een zitplaats begeleid. Na de dienst wordt u ook weer door één van hen naar buiten geleid. Neemt u na de zegen nog even weer plaats totdat u aan de beurt bent om de kerk te verlaten?

• DIENST VAN HET SAMENKOMEN •

Klokgelui

Ontmoeting en muziek voor de dienst

De tafelkaarsen worden aangestoken aan de paaskaars

Stilte, moment van inkeer (als de ambtsdragers het consistorie-gebed bidden.)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

allen gaan staan

CD-muziek van 'Jesus U bent het licht van ons leven' (Taizé)

Bemoediging & drempelgebed

vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer

allen: ***Die hemel en aarde gemaakt heeft.***

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

allen: **en niet laat varen het *werk dat zijn hand begon.***

allen gaan zitten

Solozang Lied 970 'Vlammen zijn er vele'

Kyriegebed

Solozang Lied 867 'Loof overal, loof al wat adem heeft': 1

Groet

vg.: De vrede van de Heer is met u allen!

allen: ***en zijn genade is met u!***

Gebed van de zondag

Voor en met de kinderen

• DIENST VAN HET WOORD •

Lezing (door de lector) Matteüs 20: 1 - 16

**Orgelspel naar Lied 991 'De eersten zijn de laatsten'
Uitleg en verkondiging**

Muzikaal moment

• DIENST VAN HET ANTWOORD •

Liturgisch afscheid van de aftredende ouderling-kerkrentmeester Joseph Rietmann, en van twee aftredende kerkrentmeesters Hans van Binsbergen en Gerwin Koekkoek.

Orgelspel uit/naar de melodie van Lied 675 'Geest van hierboven'

Presentatie van de te bevestigen ouderling, Robert Habing, en van de ambtsdragers die hun ambtswerk voortzetten

Vraag aan de scriba

Belijdenisvraag aan Robert

Bevestigingsvragen aan Robert

vg.: herkent u in de Schriften van het Oude Testament en het Nieuw Testament het bevrijdend woord van God en de openbaring van zijn liefde in Jezus Christus ?
Aanvaardt u deze Heilige Schrift als bron en norm van de kerkelijke dienst en verkondiging
en bent u bereid om luisterend naar het Woord uw leven in te richten ?
Belooft u uw ambt trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en allen die op uw weg komen naar de gaven u gegeven, met inzet van al uw kracht ?
Belooft u voorgoed geheim te houden wat u vertrouwelijk verneemt ?

En bent u bereid u bij dit alles te onderwerpen aan de
onderwijzing van het geloof en wilt u het opzicht van de kerk
respecteren ?

Wat is daarop uw antwoord ?

Robert : (Ja, van harte)

Handoplegging en gebed

vg.:

Amen

Orgelspel uit/naar de melodie van Lied 675 'Geest van hierboven'

Verbintenisvraag aan Jannie de Greef, Ria Slingerland en Johan Niemans.

Orgelspel uit/naar de melodie van Lied 675 'Geest van hierboven'

(nieuw bevestigde ambtsdragers gaan zitten)

(gemeente en overige ambtsdragers gaat staan)

vg.: Gemeente van Haaksbergen. Nu deze zussen en broers tot
ouderlingen en diakenen bevestigd zijn, belooft u hen te
aanvaarden, hen te omringen met uw medeleven, hen te
dragen in uw gebeden en met hen mee te werken in de
dienst aan onze Heer ?

Broers en zussen, wat is daarop uw antwoord ?

Allen: Ja, van harte.

(allen gaan zitten)

Solozang van Lied 675 'Geest van hierboven':1

Afkondigingen

*(Als de afkondiging een bericht van overlijden betreft wordt er door
de diaken een kaars aangestoken en gaan allen staan.)*

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)

vg.:

Allen: Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad
Want aan u behoort het koningschap,
de macht
en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.

Toelichting bij de collectebestemming door een diaken

In verband met de Coronamaatregelen gaan er geen collectezakken rond maar is er bij het verlaten van de kerk gelegenheid om uw gaven in twee mandjes te deponeren.

allen gaan staan

solozang Lied 425 'Vervuld van uw zegen'

• DIENST IN DE WERELD •

wegzending & zegen

vg. :



U kunt het beste nog even weer gaan zitten.

uitleidend orgelspel

Robert Habing, Joseph Rietmann, Hans van Binsbergen, de ouderling van dienst en de voorganger stellen zich op gepaste afstand van elkaar in de hal / op het kerkpad op.

Op aanwijzing van een gastheer/-vrouw kunnen de andere aanwezigen de kerkzaal verlaten. Denkt u eraan dat u 1,5 meter afstand bewaart ? Zowel tot wie voor u loopt als tot de bevestigde ambtsdrager en de aftredenden ?